



*Schrijver en  
wijnboer Ilja Gort*

# “In Frankrijk ben ik Frans, in Nederland half-Frans”

Ilja Gort (62) is een Nederlandse schrijver en wijnboer die afwisselend in Nederland en Frankrijk woont. In 1994 kocht hij in Frankrijk Château de la Garde, met vijftien hectare wijngaarden. Sinds 2010 draagt het de naam Château la Tulipe de la Garde en bedraagt de omtrek twintig hectare. Gort brengt zijn wijnen op de markt onder de naam 'La Tulipe'. "Die tulp is mijn liefdesbaby, daar ben ik elke dag in enigerlei vorm druk mee."

TEKST JORINE DE BRUIN | FOTOGRAFIE CAROLINE D'HOLLOSY/ILJA GORT

## thema

**M**et veel plezier woont Ilja Gort al jaren in Frankrijk. Als geen ander weet hij dat er altijd een cultuurkloof zal gapen tussen Fransen en Nederlanders. “Een cultuurkloof groter dan de Grand Canyon. Fransen zijn aliens en zo zien zij ons ook. Ze kunnen zich gedragen alsof ze de Zonnekoning zelf zijn, maar dat bedoelen ze absoluut niet zo. Die ogenschijnlijke arrogantie komt vaak voort uit faalangst. Fransen willen niets liever dan je van dienst zijn. Maar omdat ze geen woord over de grens spreken, weten ze vaak niet hoe. Leer daarom zo snel en zo goed mogelijk hun taal, maak een grapje en je hebt ze binnen één seconde ontdooid. Vrienden voor het leven. Het is namelijk vooral een heel trouw volk. Ze hechten waarde aan hun eigen taal, drinken pastis (een aperitief op basis van steranijs en kruidenextracten), betalen nog met cheques en eten vieze dingen als slakken, koeienpens of schapenhersenen.” Desalniettemin heeft Gort dit bijzondere volk in zijn hart gesloten. “Eigenlijk willen Fransen maar één ding: met de hele familie aan een lange tafel de hele middag eten en drinken, gezellig kletsen en als toetje een zwak wipje in de hooiberg.”

### Mijd Nederlanders

Gort benadrukt dat het helemaal van jezelf afhangt of je vlot door de Franse bevolking wordt opgenomen of niet, mocht je naar Frankrijk emigreren. Hier heeft hij drie simpele regels voor: “Leer de taal, ga niet om met mede-Nederlanders, maar zoek Franse vrienden en laat klussen altijd opknappen door Fransen – en nooit door Nederlanders. Zo steun je de lokale economie en toon je dat je begaan bent met hen. Volg deze drie tips en je bent binnen no time de held van het dorp.”

*“In Frankrijk geniet ik meer en kom ik overal een uur te laat”*

De ervaringen met Fransen zijn voor de wijnboer buitengewoon positief. Aardig, voorkomend, beleefd en behulpzaam. “Franse ambtenaren hebben een eigen gebruiksaanwijzing, maar is dat niet overal zo? Maak tegen de Gendarme een beschaafd grapje, informeer naar zijn mening en hij werpt zich op zijn knieën om je te helpen een band te verwisselen.”

Het is niet voor niets dat Gort zich niet meer 100 procent Nederlander voelt. “In Frankrijk ben ik Frans, in Nederland half-Frans. In Frankrijk doe ik minder, geniet ik meer, neem ik de tijd om een praatje te maken en kom ik overal een uur te laat.”

### Nationaal erfgoed

Tot Gorts grote plezier wordt er in Frankrijk veel meer wijn gedronken dan in Nederland. “Toch neemt de wijnconsumptie wel iets af. Ook Fransen zijn gevoelig voor de toenemende informatiestroom over gezondheid en overgewicht.” Naast wijn staat Frankrijk ook bekend om haar stokbrood. “Stokbrood eten is een Frans nationaal erfgoed”, aldus Gort, die zelf zijn volkorenbrood mist. “Daarom smokkelen wij soms een hele koelbox vol bruin brood mee uit Nederland.” Dat Gort een drukbezet man is, blijkt alleen

*“Fransen willen niets liever dan je van dienst zijn, maar weten vaak niet hoe”*

al uit het feit dat wijn maken en proeven het hele jaar doorgaat. Maar daarnaast wordt hij geleefd door zijn agenda. “Ik doe nogal veel verschillende dingen. Deze lente en zomer hebben we weer nieuwe afleveringen opgenomen voor de televisieserie *Wijn aan Gort*, voor Omroep MAX. Daarnaast publiceren we een maandelijkse nieuwsbrief, *Slurp*. Dan is er het châteaumanagement en de controle van de wijngaarden.” Momenteel werkt Gort ook nog aan een nieuwe roman en geeft hij regelmatig optredens in boekhandels ter promotie van zijn boeken. “En vergeet de wijnproeverijen en lezingen ook niet.” Maar klagen over zijn drukke bestaan doet Gort absoluut niet. “Al die dingen lopen lekker door elkaar en dat bevalt me wel. Het voorkomt sleur.” ■



## Blijf gezond in het buitenland

Speciaal voor de 50-plus-  
lezers van VertrekNL heeft  
Ilja Gort een **TOP 10**  
samengesteld van tips om  
gezond en fit te blijven in  
het buitenland:



Ilja Gort schreef een groot aantal boeken, waaronder *Leven als Gort in Frankrijk*, *De nieuwe wijnsurvivalgids*, *Overleven als Gort in Frankrijk*, *Slurp!*, *Ik slurp dus ik ben* en *Château Slurp*. In 2008 publiceerde hij zijn eerste roman, *Het Merlot Mysterie*, dit jaar gevolgd door *De Vrouwenlagerij*. Meer informatie: [www.slurp.nu](http://www.slurp.nu).